

En bra beställning på en käktur år 1925.

Min kusin Märta Sundin och jag Tora Sundin var ute på gården hemma d.v.s. Mika Israels gård (Hä:371). Vi var ute och åkte kälke. Då kom Lärarinnan förbi hon skulle till postkontoret, som då fanns hos Alexander Palmqvist (Hä:309) en granne till Mika Israel. Alexander var gift med en faster till Märta och mej , hon hette Karolina. Lärarinnan hette Lilly Pettersson hon var lärarinna på den gamla skolan som idag är riven. Hon var bara ca: 25 år och kom från Ljungby i Småland. Lärarinnan Hon kom fram till oss småflickor och pratade. Vi hade katten ute med oss och lärarinnan lyfte upp den i famnen. Vi små flickor var ju så unga, så åtminstone jag hade orent uttal. Det kom mig att utbrisra: "Huvva att du vill ta i katta, för den har varit ute hos frö-sen hele natta och är full av onga". Men vad jag sade brgrg, nog inte fröken, vi pratade på ren jämtska medan hon var äkta småländska.

Lärarinnan tittade på vår snöiga kälke.(en riktig träkälke). Hon frågade om vi ville skjutsa henne till affären, det var så långt att gå,tyckte hon. Fröken satte sig på vår snöiga kälke medan vi sen stretade väldigt för att komma dit hon beställt skjutsen. Äntligen var vi framme och vi fick följa med in i affären.Då var det en man som hette Strömgren där. Våran fröken köpte karameller.Och vilka karameller vi fick, det var marsipangrisar. Vi fick var sin påse och jag hade för min del aldrig sett något så fint förut. Fick vi någon gång en karamell då var det en knöl bröstkaramell eller bröstsocker hette det visst på den tiden. Jag sparade mina grisar länge så länge jag kunde men till sist blev ju frestelsen för stor. Men aldrig hade jag ätit gott av marsipan förut och att det skulle vara grisar glömmar jag inte. Den händelsen sitter kvar i minnet så länge jag lever.



Tora Katarina.



Mika Istaels gård. Alexander Palmqvist
ør granne.(posten)



Alexander och Karolina Palmqvist
med sina 10 barn på slätterarbete.

Motiv från Havsnäs, Jämtland



Vår Lärarinna Lilly Pettersson Ha:271.

gården t.v. Jonas Sundkvist t. h. Olle Bloms.



Gården t.v. Elinor Söderlunds

t.h. Gamla Bageriet.



Handelsbolaget Sundkvist & Strömgren.

Jonas Sundkvist, Jä 72, och Valter Strömgren, Ha 355.

Framför ingången står Ernst Sundkvist, Jä 72, och på
bron sitter Karl Ytfeldt, Ha 297.

Ingången där björkarna står
var vår telef.nväxel som sköttes av
Helga och Helge Löfvenberg Ha:237.





Jonas och Augusta Sundkvist bodde i huset, som syns på kortet, men som numera är rivet. Till höger gamla landsvägen och Jacke Sundbergs stuga.

Från vänster: Anna Holm Dagmar Blom.

Harald Engström

Olof Vilhelm Johansson, Ha 174

Ernst Sundkvist, Jä 72

Gottfrid Forsgren, Ha 325, (iklädd slips)

Augusta Sundkvist, Jä 72

Kjell Sundkvist, Jä 72 (i mammas knä)

Anne-Marie Sundkvist, Jä 72

Jonas Sundkvist, Jä 72

Algot Blom, Ha 46

Jonas Sundkvist

delägare i affären

Sundkvist & Strömgren

Från Näset i Ström till Udden i Havsnäs.

Källa: Strömsböckerna, Alanäs församlingsbok.

Näset lär vara en av de äldsta byarna i Ströms socken. Detta påtalas av Richard Gothe på sidan 167 i hans bok "Finnskolonisationen", där han skriver att Ströms by grundades på Näset vid det smala Strömssundet. Med Ströms by menar han Strömsund, vilket till största delen ligger inom Näsets gränser. Näset gränsar till Bredgård, vilket också är eller rättare sagt var en by den tid, som nu skall skildras. Gränsen mellan de båda byarna går cirka 40 m sydost om och nästan parallellt med Storgatan i Strömsund.

Fale Burman berättar om Näset: Lappmarknaderne i Ström hafva härtills (1796) stått vid Näset, Nyårs- och Mathiae mässotiderna, då Föllinge Presterne där sammankallat Lapparne. Af köpmän ditkommo endast Sundsvalls Boer. De hafva utträngt Hernösands Handlande, under den förevänning, att stället blott är en bytes ej en Marknads-plats. Frostvikarne kunna ej komma dit, för isens osäkerhet efter Vassdalen."

"Vid Näset enda Såg i Ström, efter Vassdalen. 1 tolt bräder kostar 24 skil." Av dessa citat framgår att Näset var ett betydande centrum i norra Jämtland denna tid. Var den omtalade sågen låg vet man inte. Men den måste ha legat antingen vid den bäck som rinner genom Gärde och Grelsgård ellet också vid Harbäcken på Näsvisken.

Näset nr 1 om 2 1/4 tnl skatte.

Tabell 1.

Nils, nämndeman, Näset.

Nils omnämnes i 1546 års jordebok. Han betalar detta år två herrmelinskin i skatt och ett ekorrskinn i arrende. Detta arrende gäller jakt och fiske vid Ringvattensjöarna. Byn Ringvattnet är av senare datum. 1565 års räkenskaper upptar fortfarande Nils som ägare till Näset, och han betalar då 1 mark i skatt och 3 öre i arrende. 1 mark = 8 öre.

Året därpå (1566) betalar Nils 3 spann säd i kyrktionde.

Nils som nämnes bland lagrätte män 1567, efterträddes i slutet av 1560-talet av Erik Nilsson, troligen en son.

Tabell 2.

Erik Nilsson, Näset, gift med Agnis.

Ur Fale Burmans anteckningar: "En vid namn Agnis i Näset, lefvat i Påfviska tiden - varit i stort rop som Profetissa och Undergörerska - haft en Son, Stor+Nils kallad, af Jätte-lik växt, som rest vida omkring och äfven någon tid varit i Turkisk fångenskap, men kommit hem på den dag, modern förutsagt. Från denne Nils härstamma många i Ströms socken." Så gör även många i Alanäs socken, som vi senare skola se.

Agnis omnämnes som änka i 1600 - 1601 års tiondelängd. Sonen Nils blev ägare till gården 1631.

Tabell 3.

Nils Eriksson, Näset, död före 1646 (Stor-Nils) gift med Marette.

s. Erik i Näset, död 1695 5/6. (Tabell 4)

s. Jöns f 1625 d 1711 26/2, bonde i Risselås och gift med Ingebor Tholsdotter från Risselås, död före 1670

s. Lars f 1627 d 1707 27/12

Tabell 4.

Erik Nilsson, Näset, d 1695 5/6, nämndeman

Erik Nilsson var troligen gift två gånger. Första hustrun var från Gärde, och hennes far hette Anders. Andra hustrun hette Märet Mårtensdotter och var från Öhn. Hon dog den 25 aug 1696.

1649 års jordebok upptar Erik Nilsson som ägare till Näset.

d. Karin g 1696 1/11 med Olof Andersson Flink, korpral, Hammerdal. Från Södermanland. Rymde till Norge 1708.

s. Nils f 1660 d 1735 16/2 g m Brita Swensdotter f 1671 d 1753 9/9 från Vallen. (Tabell 5)

s. Swen

d. Anna

s. Erik

1649 betalar Erik Nilsson 31 mark och 12 öre i landskild och 12 mark i skinnskatt. Tillsammans med Nils Andersson i Bredgård och Nils Andersson i Tullingsås betalar han 4 daler och 16 öre silvermynt i arrende för avradslandet vid Ringvattnet. Men på 1660-talet förlorade de tre bönderna rätten till detta arrende. Anledningen var att finnar slagit sig ner på Ringvattensbogen. Detta skedde redan 1654 men först den 7 febr 1666